

MANNENCENTRUM



CINECLUB

PRESENTEERT:

WANNEER: WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

TIJD: 17.00 - 17.30 INLOOP MET SOEP EN DRANKJE.

17.30 - 20.30 FILM/LEZING

WAAR: DAADKR8

PRESIDENT ALLENDELAAN 719

**VOORAF AANMELDEN BIJ DAADKR8@SEZO.NL
VOOR DE INLOOP EN ETEN.**



Wanneer: Woensdag 30 november 2016

Tijd: 17.30-20.30

Waar: Daadkr8

President Allendelaan 719

Sinds Islamitische Staat in 2014 vanuit het niets op het politieke wereldtoneel verscheen, lijkt de wereld in verwarring. In deze lezing gaan we in op de geschiedenis van het kalifaat, de geschiedenis IS en het daarmee gepaard gaande geweld. Waarom lukt het de westerse wereld maar niet om grip te krijgen op deze Staat van terreur?

Kalifaat of Katastrofe?

Lezing aan de hand van fragmenten uit speelfilms en documentaires door Jielis van Baalen.



Verlangen naar hoogtijdagen van de islamitische geschiedenis

Verlangen naar hoogtijdagen van de islamitische geschiedenis

Op 29 juni 2014, de eerste dag van de vastenmaand ramadan, riep de organisatie Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) het kalifaat uit. In het bijbehorende handvest meldt Isis voortaan simpelweg als Islamitische Staat (IS) door het leven te gaan. Bovendien claimt de nieuwe kalief Abu Bakr al-Baghdadi 'de kalief van alle moslims ter wereld' te zijn en dus niet alleen van zijn veroverde onderdanen in Irak en Syrië. Zodoende zijn alle moslims volgens het handvest van IS verplicht om trouw te zweren aan Al-Baghdadi als religieus én politiek leider. Sinds het oude kalifaat verloren ging, hebben de moslims volgens IS hun eer verloren. IS roept alle moslims dan ook op om zich aan de zijde van de kalief te scharen, 'zodat jullie weer worden zoals jullie eens waren, koningen van de aarde en de strijd'. Door de term 'kalifaat' te gebruiken, eigent IS zich een lange en gecompliceerde geschiedenis toe. Ook uit het handvest blijkt duidelijk dat de organisatie zich expliciet verbindt met de hoogtijdagen van de islamitische geschiedenis. Maar ook uit de aangenomen naam van de nieuwe kalief: Abu Bakr, de eerste kalief na de dood van de profeet Mohammed.